

PERSBERICHT

20 september 2016

Archeoloog Arjen Bosman signeert 'Rome aan de Noordzee: burgers en barbaren te Velsen' op de jaarmarkt van Oud-Velsen

Op zaterdag 24 september is Arjen Bosman tussen 10.00 en 16.00 uur te gast in de stand van de Historische Kring Velsen op de jaarmarkt van Oud-Velsen rondom de Engelmunduskerk (Kerkplein). Hij signeert daar voor u zijn boek 'Rome aan de Noordzee: burgers en barbaren te Velsen'.

Met de paplepel ingegoten

Arjen Bosman (1963) groeide letterlijk op met de Romeinen in Velsen. Zijn beide ouders waren amateurarcheologen die al vroeg betrokken waren bij de opgravingen van de Romeinse forten. Arjen heeft het stokje van hen overgenomen en is een stap verder gegaan door archeologie te studeren en te promoveren op het vondstmateriaal van Velsen 1 (1997). Later onderzocht hij ook het fort Velsen 2. Zijn grote wens om de resultaten voor een groot publiek toegankelijk te maken, komt met dit boek uit.

Romeinen in Velsen

Ver weg van waar ooit hun wieg had gestaan, in een voor hen totaal andere wereld, bivakkeerden enkele honderden Romeinse soldaten in Velsen. Ze leefden in een uniek fort met haven, waarvan we gelukkig de naam kennen: Flevum. Aan hen de schone taak om de eer van de keizers hoog te houden en hun politieke plannen waar te maken. Plannen die duizenden kilometers ver weg in Rome werden gesmeed, soms over de uitbreiding van Romeinse Rijk, dan weer over het opgeven van gebieden. Elke keizer had zo zijn eigen ambities en bij de uitvoering ging het ook wel een grondig mis, zo blijkt uit de opstand van de Friezen tegen de Romeinen in 28 n. Chr. in Velsen. Het leverde het archeologisch oudst bekende slagveld in Nederland op. Meer dan 500 loden slingerkogels hadden de Romeinse verdedigers nodig om hun belagers te verjagen. Gesneuvelde soldaten belandden in noodbegravingen. Daarna verlieten de Romeinen de regio. Maar binnen tien jaar waren ze alweer terug en bouwden een tweede fort. De locatie was blijkbaar zeer belangrijk.

Heeft u enig idee wat de uitstraling en betekenis was voor deze regio? *Rome aan de Noordzee* geeft de actuele stand van zaken en een samenvatting van het onderzoek in de afgelopen vijftig jaar. De archeologische onderzoeken werpen meer licht op het dagelijks leven van de Romeinse militairen, hun leveranciers, hun meegerisde familie en natuurlijk de verhoudingen met de Friese burens. Van sommigen leren we namen kennen en van anderen, zoals Apronius en Malorix, zelfs hun daden. Dat laatste dan wel vanuit de schaarse en gekleurde geschreven bronnen van 2000 jaar geleden. Kortom: Velsen had een bijzondere positie in de Romeinse tijd, en is daardoor één van de culturele pareltjes in de geschiedenis van het Noord-Hollandse kustgebied. Bent u nieuwsgierig geworden, dan kunt u het boek voor € 24,95 kopen op de jaarmarkt.

Kennemerland 40 – 45 verkrijgbaar

Deze week is Arjen Bosmans boek *Kennemerland 40 – 45* verschenen. Op de jaarmarkt zal hij een beperkt aantal exemplaren meenemen voor de verkoop (€ 24,95). En ook deze boeken kunt u natuurlijk direct door hem laten signeren.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjen Bosman, telefoon 06 506 534 32 of mailen naar military.legacy@gmail.com

De afbeeldingen die u bij deze tekst kunt plaatsen, zijn te vinden op de website <http://www.militarylegacy.nl/pers/>